

Help dieren.

Ook als u er zelf niet meer bent.



*Dieren zullen altijd
onze hulp nodig hebben*

Neem Stichting Blijdschap Voor
De Dieren op in uw testament.

www.bvdd.eu



Dieren zullen altijd onze hulp nodig hebben.

Zeker wanneer zij opgroeien en leven binnen de groep kwetsbare mensen in onze samenleving.

Dieren helpen en honger voorkomen. Dat is wat wij doen. Maar ook ervoor zorgen dat mens en dier als kameraden bij elkaar blijven. Een enorm belangrijk sociaal bij-effect. Een dier is voor veel dingen afhankelijk van de mens. Denk aan het krijgen van voedselrijk eten of het mogelijk maken van juiste verzorging van vacht of lijf. Met gratis voedselpakketten helpen wij dieren die moeten opgroeien en leven binnen de groep kwetsbare mensen in onze samenleving. Mensen en hun huisdieren die in armoede leven. Voor deze groep is het kopen van voedsel en verzorgingsproducten niet gewoon. De reden: niet voldoende inkomen. Onze hulp is niet enkel van belang voor het dier, ook voor het baasje. Doordat wij met onze gratis voedselpakketten bijdragen in de kosten van levensonderhoud en verzorging van een huisdier is de kans veel kleiner dat mens en dier gedwongen gescheiden worden. Velen weten dit niet maar dagelijks vindt dit tientallen keren plaats. Enkel omdat men het geld niet heeft worden dieren weggenomen.



Alstublieft, help mee in de strijd tegen honger en verwaarlozing en voorkom het scheiden van baasje en huisdier.



Het uiteen trekken van een hechte vriendschap is onmenselijk. Het vinden van rust, vertrouwen, steun en kracht wordt op afschuwelijke wijze beëindigd. Dit mag niet gebeuren. Zonder onze hulp is dit risico groot. U kunt meehelpen dit te voorkomen en samen met ons voldoende voedselpakketten mogelijk te maken. Niet enkel voor nu, maar ook in toekomst. De vraag naar onze voedselpakketten neemt spijtig genoeg iedere maand toe en wij willen iedereen graag blijven kunnen helpen. Alstublieft, helpt u mee.

Zonder hulp van dierenvrienden zijn wij nergens. Een bijzondere manier van helpen is door onze Stichting Blijdschap Voor De Dieren op te nemen in uw testament. Dit is mogelijk met een erfstelling of een legaat. Er is veel mogelijk. Wilt u meer weten over hoe het in zijn werk gaat of heeft u andere vragen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Namens de dieren, wij zijn u enorm dankbaar.



Blijdschap Voor De Dieren
Frank Dogterom

Oprichter



Duizenden dieren in armoede rekenen op onze hulp

Armoede bestaat in Nederland. Ongeveer 900.000 mensen zijn veroordeeld om op of zelfs onder bijstandsniveau te moeten leven. Dit houdt in dat zij van enkele euro's per dag moeten rondkomen. Iedere dag weer moeten zij keuzes maken die ondoenlijk zijn. Koop ik eten voor mijn huisdier? Of kan ik vandaag zelf eten? Wie gaat er voor? Het leven zou zo niet moeten zijn. Maar waarom dan dieren nemen? Die kosten toch geld, dan kom je toch in problemen? Een uitspraak die wij soms horen...

De duizenden mensen en hun huisdieren die wij helpen hebben er niet voor gekozen om in hun treurige situatie terecht te komen. Zij werden bijvoorbeeld ziek, verloren hun baan of raakten door scheiding alles kwijt. Ook psychische klachten of aandoeningen zijn redenen waardoor het leven anders liep dan gepland. Het hebben van een huisdier, een kameraadje, geeft steun en voorkomt in veel gevallen vereenzaming en isolement. Het onderling vertrouwen in elkaar geeft de kracht om door te gaan en vertrouwen te hebben in een betere toekomst.

Zorgen voor een gezonde basis: met gratis voedselpakketten



Je zou kunnen spreken over een succes maar ons gevoel is erg dubbel. Eigenlijk zouden we helemaal niet nodig moeten zijn.



In 2020 zijn wij als stichting gestart met het uitdelen van gratis voedselpakketten voor dieren. De gedachte zo te kunnen helpen en een verschil te maken zorgde voor verbondenheid. Donateurs, sponsors, bedrijven en producenten uit de diervoersector maakten bij onze start de benodigde producten mogelijk en met ons team van vrijwilligers zorgden wij voor de samenstelling en verspreiding van de voedselpakketten. Het pakket is geheel zonder kosten, enkel de verzending moet men (nu nog) betalen. Het idee is 'een succes' gebleken. De groei in het aantal pakketten die wij iedere week weer versturen is enorm. Dankbaar werk: vandaag de dag maken wij 35.000 dierenvoedselpakketten per jaar, waarvan er meer dan 10.000 door ons ingepakt en verzonden worden. De overige pakketten vinden hun weg naar mens en dier via andere dierenwelzijnsorganisaties zoals asielen.

Zo gaan wij te werk.

Iedere aanmelding voor de gratis voedselpakketten nemen wij serieus. De reden om gebruik te kunnen maken van de gratis pakketten wordt gecontroleerd om 'misbruik' te voorkomen, waar nodig wordt contact gelegd met betrokken hulpinstanties. Als alle seinen op groen staan gaan de voedselpakketten ter post.



De inhoud is voor ieder huishouden anders. Geen dier is hetzelfde en wij hebben te maken met zowel verschillende dieren als behoeftes.

Je zou kunnen stellen dat wij maatwerk leveren. Geen pakket is hetzelfde. De inhoud van de pakketten bevat belangrijke basisbehoeftes als voeding, medicatie zonder dierenartsvoorschrift en verzorgingsproducten. Dit alles is voor onze cliënten onbetaalbaar geworden en daarom dragen wij graag onze, onmisbare, steun bij om de dieren een gezond en fijn leven te bieden.



Het Blijdschap Voor De Dieren-Team



Ongeveer 35.000 gratis diervoerpakketten vinden hun weg naar mens en dier.

De hulp die wij kunnen bieden is mede mogelijk door de steun van donateurs, bijdragen van bedrijven en bijzondere giftgevers. Zonder hen houdt het werk simpelweg op. Maar ook in de toekomst is het kunnen bieden van hulp onmisbaar. Ook dan willen wij voor de dieren die hulp nodig hebben er zijn. Er moet een plek zijn waar ze terecht kunnen en geholpen worden.



Blijde honden met hun voedselpakket

Met uw hulp
gaat ons werk door.
Nu en in de toekomst!



Nieuwsgierige poezen op zoek naar wat lekkers

Nalaten om dieren te helpen en zo uw idealen en wensen te laten voortleven.

Een bijzondere gedachte.

Wellicht denkt u na over uw nalatenschap en wilt u als dierenvriend later, als u er zelf niet meer bent, een belangrijke bijdrage doen om de hulp aan dieren die in armoede moeten leven mogelijk te maken. Dit is mogelijk met uw nalatenschap.

Neemt u in dat geval Stichting Blijdschap Voor De Dieren op in uw testament. Zo kunnen wij structureel blijven helpen en zo honger en verwaarlozing voorkomen én kunnen wij ervoor zorgen dat mens en dier bij elkaar blijven. Zodat vriendschap gewaarborgd blijft bij iedereen die dit nodig heeft. Onze stichting heeft een ANBI keurmerk, dit houdt in dat uw nalatenschap geheel aan de hulp aan dieren besteed kan worden en wij géén erfbelasting hoeven af te dragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Of misschien wel specifieke wensen. Neemt u in dat geval alstublieft contact met ons op:

tel. **+31 (0)545-201899** of

tel. **+31 (0)6-82000839**

e-mail **info@bvdd.eu**.

Wij vertellen u graag over ons werk en de mogelijkheden hoe ook u kunt helpen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de antwoordkaart in deze brochure in te vullen en naar ons toe te sturen.



Mede door uw steun kunnen zij geholpen worden.



Nalaten voor later. Periodiek schenken voor nu.

Wilt u bij leven op een bijzondere manier helpen? En ook nog eens belastingvoordeel genieten? Dan is belastingvrij schenken een goed alternatief. Wij noemen dit een periodieke schenking. Dit is een afspraak voor tenminste 5 jaar om ons een vooraf vastgestelde gift te schenken. Hierdoor is Blijdschap Voor De Dieren als goed doel voor langere tijd verzekerd van uw steun en daardoor de dieren verzekerd van uw hulp. Uw periodieke schenking is 100% aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Met andere woorden: de belastingdienst betaalt mee aan uw hulp voor dieren. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. Of kijkt u op www.bvdd.eu.

Antwoordkaart voor nalaten aan dieren

Ja, ik wil graag dieren helpen en een volgende stap zetten:

- Ik wil graag vrijblijvend een persoonlijk gesprek of advies over het nalaten aan Stichting Blijdschap Voor De Dieren.
- Ik wil graag vrijblijvend een persoonlijk gesprek of advies over periodiek schenken aan Stichting Blijdschap Voor De Dieren.
- Ik heb Stichting Blijdschap Voor De Dieren al opgenomen in mijn testament.*

Vul deze antwoordkaart volledig in en stuur deze in een envelop naar:

Stichting Blijdschap Voor De Dieren
Kozakkenlaan 21, 7231 DK Warnsveld.

* In dat geval komen wij graag in contact met u om u te bedanken, maar ook om met u af te stemmen of u het op prijs stelt om periodiek informatie van ons te ontvangen (bijvoorbeeld ons jaaroverzicht).



Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Kozakkenlaan 21
7231 DK Warnsveld
tel. 0545-201899
info@bvdd.eu
www.bvdd.eu

KvK 74808753
RSIN 8600.34.240
ING-Bank: NL78 INGB 0006 8893 99

Volg ons op social media:
www.facebook.com/bvdd.eu
www.instagram.com/st.bvdd



Stichting Blijdschap Voor De Dieren heeft het ANBI keurmerk, dit houdt in dat uw nalatenschap geheel aan de hulp aan dieren besteed kan worden en wij géén erfbelasting hoeven af te dragen.

Antwoordkaart voor nalaten aan dieren



Neem alsjeblieft contact met mij op. Mijn gegevens zijn:

Naam M V

Adres

Postcode en Plaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres



Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Kozakkenlaan 21
7231 DK Warnsveld
tel. 0545-201899

